



Oude Kerk Scheveningen

Waarnemend predikant:

Ds. B.H. Weegink,
'Onderweg',
Koraal 13, 2221 KL Katwijk.
Tel. 071-408.12.55/06-51.63.14.26.
E-mail: barend@weegink.net

Contact Kerkenraad:

H.J. Dolleman, Schoklandsestraat 14,
2583 VL Den Haag, telefoon: 358 98 82,
E-mail: hjdolleman@gmail.com.

Zondag 17 november 2019

Voorganger ochtenddienst: ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug.

Ouderling van dienst: Teun Mooijman.

Voorganger avonddienst: ds. J. Maasland.

Ouderling van dienst: Dolf van Eendenburg.

Zondag 24 november 2019, Eeuwigheidszondag

Voorganger ochtenddienst: ds. E. van Rooijen uit Noordeloos.

Ouderling van dienst: Hans Dolleman.

Er is vandaag geen avonddienst.

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopas en kinderverdient.

Na de ochtenddiensten is er koffiedrinken in de Koorkerk, waar we elkaar informeel kunnen ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd!

Meeleven in de gemeente

De kerkenraad ontving bericht van overlijden:

Op 23 oktober 2019 is overleden Gerardus Marinus (Gerard) van Duyne in de leeftijd van 83 jaar.

Gerard runde jarenlang de woninginrichting en manufacturenwinkel in de Badhuisstraat.

Hij was een van de sponsors van de jaarlijkse Bazar van de Oude Kerk, en o.a. de schenker van de groene bekleding op de kansel. De crematie heeft op woensdag 30 oktober j.l. plaats gevonden.

De kerkenraad beveelt de familie in uw voorbede aan.

We werden opgeschrikt door het bericht dat Janny Schipper vrijdag 1 november 2019 in de vroege ochtend vanwege hartklachten met spoed werd opgenomen in het Westeinde ziekenhuis. Na onderzoek werd er een stent geplaatst en gelukkig kon Janny zondagavond het ziekenhuis alweer verlaten. Wij wensen haar een goed herstel toe en haar en Ton veel sterkte.

Simon Schaap moet nog in het ziekenhuis Leyenburg (7^e etage) blijven voor nader onderzoek. We wensen hem en Ineke veel sterkte.

We hebben van meer mensen vernomen dat zij ziek zijn of ziek waren, behandeld worden of zeer ernstig ziek zijn. We denken aan hen en we bidden voor hen. We bidden voor allen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn of rouw dragen.

In memoriam Rita Weegink

Op 22 oktober 2019 is te Katwijk aan Zee ontslapen Rita Weegink-Kampman in de leeftijd van 68 jaar. Zij was de vrouw en reisgenoot van Barend Weegink, onze predikant. Begin 2017 werd Barend Weegink waarnemend predikant in onze wijkgemeente na het emeritaat van ds. J. Quist. We leerden toen ook Rita kennen. Al gauw had zij een plek in ons hart verworven. Zij had voor iedereen warme aandacht en er ontging haar niet veel. Als iemand er een keer niet was, kon je ervan op aan dat zij ernaar vroeg. Wij merkten ook dat zij en Barend een twee-eenheid waren, die elkaar ondersteunden en aanvulden. Zij was er ook altijd als er iets bijzonders in de kerk of in het wijkgebouw te doen was. Degenen die mee geweest zijn op reis door Israël en/of Turkije hebben ervaren hoe zij medekleur en warmte gaf aan die reizen.

Het viel ons zwaar om afscheid te moeten nemen van Rita. Op vrijdag 25 oktober hebben we Barend en zijn kinderen gecondoleerd in het gebouw Maranatha aan de Poolster 2 te Katwijk, niet ver van hun huis.

Op zaterdag 26 oktober zijn velen van ons naar de Dankdienst voor haar leven geweest in de Hervormde Kerk aan de Westerweg 39 te Beerzerveld in Overijssel.

Koster was Jan Huisman uit Mariëenberg - het was ongehoorlijk druk in de kerk en ernaast in het wijkgebouw. Gelukkig had hij veel hulp. Organist Riekus Hamberg uit Hardenberg speelde prachtig met ook een meditatief orgelstuk over Psalm 42 na het "In memoriam Rita": "O mijn ziel wat buigt g' u neder".

Ds. Johan Alblas leidde de dienst voortreffelijk. De eerste schriftlezing was uit Exodus 2: 1-10 over het wonder dat de Here Mozes in de biezen mand spaarde en maakte dat hij werd opgevoed bij de dochter van de farao. De tweede schriftlezing uit Openbaring 7: 9-17 eindigde met de troostvolle woorden: want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Zo was ook de verkondiging "Door het water heen" een heerlijke bemoediging.

Zoon Floris en Barend spraken namens de familie woorden van gedachtenis.

Floris gaf een prachtig en eerlijk overzicht van wat Rita voor de kinderen en kleinkinderen betekende en Barend hield een rede die misschien menige van zijn preken overtrof. Hij gaf heel hun leven met ups en down op een eerlijke manier weer, sprak over hun geloof, hun verdriet en hun vertrouwen in God.

We zongen de prachtige liederen: "Heer ik kom tot u", "O God die droeg ons voorgelacht", "Al mijn zonden, al mijn zorgen" en "Vrede van God, de vrede van God".

Hierna volgden we Rita en Barend onder het klokgelui naar de begraafplaats Beerzerhof, waar de graflegging plechtig plaats vond. De kerk was vol en het wijkgebouw De Garve, dat aan de kerk gebouwd is, was vol en al die mensen, familie, vrienden, gemeenteleden en bekenden, stonden rondom de groeve.

Aan de rand van het graf, waar de prachtige biezen mand reeds was opgelegd om neergelaten te worden, las de

ouderling van dienst - Gé van der Gugten uit Katwijk - uit Jesaja 43: 1-7 en 10: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen - en verder. De Apostolische Geloofsbelijdenis werd uitgesproken en we baden met ons allen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft.

Namens ons allen: Barend, nogmaals van harte gecondoleerd. We denken aan jou en je kinderen en kleinkinderen. We wensen jullie Gods nabijheid en kracht toe.

Bezoek aan (te)huis of in het ziekenhuis

Als u behoefte hebt aan een bezoek namens de kerk, laat dit dan aan de kerkenraad weten via een telefonisch berichtje, via een ambtsdrager of via een lid van het Pastoraal team.

Ds. J. Maasland en ds. J. Quist nemen voor zo lang het nodig is het pastoraat van de Oude Kerk waar. Als u bezoek van een predikant wilt ontvangen, meldt u dit a.u.b. bij Hans Dolleman (358 98 82) of bij Tom van Kruijsbergen (355 60 55). Vanwege de ziekte van Simon Schaap noemen we hier voorlopig Tom van Kruijsbergen als mede-contactpersoon.

Eeuwigheidszondag

Zondag 24 november 2019 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar - ook wel Eeuwigheidszondag genoemd.

In de ochtenddienst van deze zondag zullen de namen opgelezen worden van hen die ons zijn voorgegaan:

Op 29 november 2018 overleed zuster Cornelia Taal-Toet in de leeftijd van 99 jaar.

Op 17 december 2018 overleed zuster Cornelia Ros-Overduin in de leeftijd van 87 jaar.

Op 2 januari 2019 overleed zuster Mina Adriana Baak-Rog in de leeftijd van 90 jaar.

Op 11 januari 2019 overleed zuster Geertruida Jacoba (roepnaam Geertje) Knoester-Pronk in de leeftijd van 101 jr.

Op 17 januari 2019 overleed zuster Aaltien Jans van der Harst-van Dijk in de leeftijd van 85 jaar.

Op 30 januari 2019 overleed broeder Marcus (roepnaam Maarten) Knoester in de leeftijd van 79 jaar.

Op 3 maart 2019 overleed broeder Arie Cornelis Jacobus (roepnaam Arie) de Ruijter, leeftijd van 99 jaar.

Op 17 april 2019 overleed broeder Ment Spaans in de leeftijd van 90 jaar.

Op 23 mei 2019 overleed broeder Cornelis Vrolijk in de leeftijd van 86 jaar.

Op 29 augustus 2019 overleed zuster Neeltje Taal in de leeftijd van 97 jaar.

Op 6 september 2019 overleed broeder Arie Cornelis Verheij in de leeftijd van 85 jaar.

Op 6 oktober 2019 overleed broeder Arie den Heijer in de leeftijd van 73 jaar.

Op 22 oktober 2019 overleed zuster Gerrita Weegink-Kampman in de leeftijd van 68 jaar.

We lezen de namen van alle gemeenteleden van de Oude Kerk te Scheveningen van wie de kerkenraad kennis heeft gekregen van het overlijden. Alle familieleden van de overledenen die worden opgenoemd, zijn van harte uitgeno-

digd. We wensen hen veel sterkte en troost met de woorden van Jezus die Hij tegen Martha, de zuster van Lazarus, sprak: "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven".

Van de kerkenraad

Denkt u eraan - als u vragen hebt of opmerkingen over het Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023, verneemt de kerkenraad dat graag van u voor 1 december 2019. Uw opmerkingen kunnen dan in de vergadering van de kerkenraad in december besproken worden en kan het bijgewerkte meerjarenbeleidsplan op 1 januari 2020 ingaan. U kunt dit mondeling doen aan één van de kerkenraadsleden of een bericht sturen aan Hans Dolleman. Er liggen nog exemplaren van het beleidsplan in de hal van de kerk. Als u een digitaal exemplaar wilt hebben, kunt u Hans Dolleman hierover een e-mail sturen via hjdolleman@gmail.com

Data om in uw agenda te zetten

Op zondag 17 november 2019 om 14.30 uur is de afscheidsdienst van Arjo van der Steen in de Prinses Julianakerk (aanvang om half drie 's-middags).

Op vrijdag 22 november 2019 om 20.00 uur is er in de Oude Kerk weer het jaarlijkse Advent concert met het koor de Gouwestem en met de Martin Mans Formation. Zoals altijd is de kerk dan helemaal vol, dus zorg dat u op tijd bent. Van harte bij u aanbevolen!

Op zaterdagavond 14 december 2019 is er weer de Kerstzangavond in de Oude Kerk, aanvang 20.00 uur. Medewerking wordt verleend door het ons bekende koor 'Living Words' uit Rijnsburg en Jacomina van der Plas uit Katwijk. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd en ook van harte bij u aanbevolen!

Agenda

Vrijdag 15 november om 14.00 uur in

wijkgebouw Rehoboth: Herfstvisetentje;

Zondag 17 november om 14.30 uur in de Prinses

Julianakerk: afscheidsdienst Arjo van der Steen;

Woensdag 20 november om 20.00 uur in de Oude Kerk:

bijeenkomst Pastoraal team (is verzet naar deze datum);

Donderdag 21 november om 14.00 uur in wijkgebouw

Rehoboth: Soos;

Vrijdag 22 november om 20.00 uur in de Oude Kerk:

Adventsconcert;

Zaterdag 23 november om 15.30 uur in de Oude Kerk:

Zaterdagmiddagconcert;

Maandag 25 november om 19.00 uur in wijkgebouw

Rehoboth: Gebedskring;

Dinsdag 26 november om 14.00 uur in wijkgebouw

Rehoboth: Knutselclub

(extra gezellig vanwege de Sinterklaas);

Dinsdag 26 november om 20.00 uur (locatie niet bekend): vergadering Algemene kerkenraad;

Donderdag 28 november om 20.00 uur in wijkgebouw

Rehoboth: Bijbelgesprekskring;

Zaterdag 14 december om 20.00 uur in de Oude Kerk:
Kerstzangavond;
Zaterdag 21 december om 15.30 uur in de Oude Kerk:
Zaterdagmiddagconcert.

Kerkegoed

Door Aafje Pronk werd € 25 ontvangen, door Tom van Kruiselbergen € 20 en door ds. J. Quist € 20, - alle drie de gaven zijn voor de wijkgemeente Oude Kerk. De gulle gevers worden hartelijk bedankt!
Ontvang een hartelijke groet voor u allen, Hans Dolleman.



*O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgedruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!*

In liefdevolle herinnering
Rita Weegink - Kampman
1951 - 2019

Hartelijk dank voor wat u voor haar tijdens haar leven en voor ons allen bij haar levenseinde hebt betekend.
Familie Weegink,
Katwijk aan Zee, oktober 2019

Over de grens van de dood

Bij de gedachtenis van deze eeuwigheidszondag staat ook de naam van mijn vrouw vermeld. Na een plotselinge, zeer ernstige ziekte is zij uit de volheid van haar leven weggenomen. Het waren heftige dagen in de tijd waarvan wij wisten dat de dood in aantocht was. Moedig, gelaten, berustend, aanvaardend en verwachtend heeft zij die weken tot voorbeeld van ons doorgebracht. Het is ook een heftige tijd van rouw die nu gaande is. Evenwicht, overeind blijven in je gemoedsschommelingen, kracht en positiviteit, dat handjevol graan moet je nu zoeken op een moment dat er geen grein aan het leven is. We waren met elkaar verstrengeld, er is snoeihard geamputeerd.



Met je blote ziel loop je rond, dat is erger dan met een bloot lijf. Goddank dat er veel lieve mensen met aandacht zijn. In mijn beleving van nu ligt zo'n sterke nadruk op de dood. Ik raak dat beeld niet kwijt en wil het ook niet kwijt. Thuis in de woonkamer stond een ziekbbed dat haar sterfbed werd. Ik was bij haar in de nacht van haar laatste ogenblikken, samen met enkele naasten. Ik hield haar hand vast bij haar laatste ademtocht. Ik kuste haar, sloot haar de ogen en de mond. O God, die bittere scheiding van de dood. De dood is geen vriend van ons. En hoe het nu in de hemel eruitziet? Dat weet geen mens exact. "Maar we zullen Hem gelijk zijn en Hem zien zoals Hij is". Dat is de troost van het vergezicht dat Johannes voor ons ontvouwt. Die Johannes, in wiens grot op Patmos we laatst nog zijn geweest op zo'n stille, spirituele morgen met een glimp van de glans van de eeuwigheid. De man met zijn blikken in de Openbaring die staat opgetekend in het Woord. Voor onze ogen zien we de dood en het leven is daarmee afgelopen. En in ons geloof zien we de opgestane Christus, de verrozen Heer. Het kost moeite om dat ter harte te nemen, maar daaraan moeten wij vasthouden, dat Gods beloften er zijn. Dat God niet liegt en dat Hij een waarmaker is van Zijn eigen woord. "Ik leef en jullie zullen leven", heeft Jezus gezegd. Wij zijn uit de aarde aards en we dalen in de groeve. Stof tot stof, soms as tot as, aarde tot aarde. De blik naar beneden kennen we allemaal. De mannen van Beerzerveld, deels oud-ambtsdragers uit onze jonge dagen, droegen haar in de mand naar het graf onder de eikenboom. Nog hoor ik het schurend geluid van de touwen waaraan zij haar neerlieten. Daar lig je dan. Iedereen moet door de smalle poort en nota bene nog voor God verschijnen ook. Je hebt Gods beloften die genadig zijn, puur en onverdiend, en daarmee moet je het

doen. Daarmee mag je het doen. Er is meer dan de dood. Een mens gaat niet gewoon dood. Een mens overlijdt, dat is: komt over het lijden heen. Een mens ontslaapt, dat is: treedt binnen in Gods geheim. Iedere nacht dat je slaapt is een vooroefening van de nacht van de slaap van de dood. Maar als je ontslaapt, ga je door de dood heen, onderlangs of bovenlangs, wie zal het zeggen, maar je ontslaapt en gaat van stonde aan over de laatste grens heen, tot Christus en tot Zijn heerlijk Koninkrijk. Je hebt maar één draad in het leven en dat is de gouden draad van de verzen Christus, de Man van Pasen. Wij zaaien in oneer een graankorrel die in de aarde ontbindt. Maar in het versterven kiemt er nieuw leven en nieuwe vrucht die wordt voortgebracht. Als God ons eens roept, en reken erop dat die dag komt, zullen we van nieuws verrijzen en zullen we als engelen in de hemel zijn. Dat was nota bene de trouwtekst van Rita en mij. De dominee die haar begrafenisdienst deed, heeft die tekst nog voorgelezen. De Bijbel spreekt in beelden, alleen maar beelden, maar het is geen fantasie. Want het zijn de beelden van een aller werkelijkste werkelijkheid. Laat het je nooit afpakken, het besef dat God sterker is dan de dood. Het leven is niet vergeefs, we verwachten de Here. En die op Hem hun hoop bouwen, zullen nooit beschaamd worden.

Geschreven op 8 november 2019,

Barend Weegink

Nagekomen bericht Bethelkerk

Zondag 17 november is alweer de laatste DiU van 2019. Na 'Wie is de mol' en 'Vlammetjesdag' hebben wij nu gekozen voor een rustig thema: 'Stilte in de storm'.

Robin ten Hoopen vertelt ons meer hierover aan de hand van 1 Koningen 19. Ook komen wij terug op de enquêtes die de afgelopen weken door veel gemeenteleden zijn ingevuld. Tot de 17de!

Delen in verdriet

'Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.' Het is een oproep van Paulus in de brief aan de Romeinen die ons uitnodigt tot meeleven.

Houd geen afstand van mensen in hun vreugde, maar zeker ook niet in hun verdriet.

In de kerk is dit net zo. Als we op zondag samenkomen, zijn er mensen die zich in vele opzichten gezegend weten; ze komen met vreugde. Maar er zijn ook mensen die rondlopen in een doolhof van verdriet. Direct aan het begin van de dienst klinken verdriet en vreugde in kyrië en gloria. Het hele leven komt aan de orde in de kerk, er is ruimte om te delen. Niet alleen vreugde en succes, ook verdriet, teleurstelling en mislukking.

Dat spreekt niet vanzelf. Ruimte om verdriet te delen, een open oor vinden voor je verdriet, oprecht meeleven in verdriet is zeldzaam. Hoe snel wordt verdriet niet gebagatelliseerd of weer vergeten door allerlei andere zaken die onze aandacht opslokken.

Verdriet delen is kwetsbaar. En tegelijk uiterst wezenlijk.

Juist ook hiervoor zijn we in de gemeente van Christus aan elkaar gegeven. Om Paulus opnieuw te citeren: 'Als één lid lijdt, lijden alle leden mee.'

De kerk kent mede daarom momenten waarop nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de rouw om wat verloren ging, om de mensen die we missen, van wie we afscheid namen. We doen dit in het besef: zij zijn ons voorgegaan. Ze zijn niet vergeten en verloren, maar geborgen bij God. Aan Hem vertrouwen we hen toe. In gebed.

Daarom ontsteken we een kaars: Licht van Christus, midden in de duisternis.

Ds. René de Reuver

Verbind geloof met dagelijks leven

Het gaat in de kerk niet over mijn dagelijks leven, verzuchten veel dertigers en veertigers. We zien deze groep dan ook nauwelijks in de kerk. Hoe kunnen we deze mensen bereiken? Internetkerk MijnKerk richt zich speciaal op deze groep en heeft tips voor kerkelijke gemeenten. De drempel naar de kerk(dienst) is voor dertigers en veertigers vaak hoog, zegt Jonna van den Berge-Bakker, projectleider van MijnKerk "En dat terwijl ze wel op zoek zijn naar een groep om zich mee te verbinden en uit te wisselen. MijnKerk, de internetkerk van de Protestantse Kerk die zich speciaal op deze groep richt, houdt zich bezig met de vraag hoe je als kerk deze mensen kunt bereiken en hoe ze betrokken zouden willen zijn bij een kerk." Een deel van de oplossing zit in aansluiten bij de vragen en de leventhema's die deze groep bezighouden, constateert MijnKerk.

Dagelijks leven

MijnKerk richt zich op dertigers en veertigers die hun plek in een bestaande kerk niet (meer) kunnen vinden maar wel op zoek zijn naar zingeving en verbinding.

De vraag naar de rol die geloof in hun leven speelt, wordt vaak weer actueel bij grote veranderingen in hun leven, zoals de komst van kinderen. Op de website en social mediakanalen van MijnKerk vinden zij handvatten om geloof een plek te geven in hun dagelijks leven, zoals blogs en video's over aansprekende thema's. MijnKerk spreekt regelmatig met haar 'bezoekers' om van hen te horen welke rol MijnKerk in hun geloofsbeleving speelt. "De verbinding van geloof met de praktijk van elke dag blijkt aan te spreken", zegt Van den Berge. "En daar zit een overeenkomst met bezoekers van een fysieke kerk. Ook zij zijn op zoek naar inspiratie die helpt om die verbinding tot stand te brengen." Van den Berge heeft drie tips vanuit MijnKerk voor kerken die werk willen maken van het bereiken van dertigers en veertigers.

- Zoek dertigers en veertigers op.
- Onderschat de drempel om weer een kerkdienst te bezoeken niet.
- Verbind geloof met dagelijks leven.

Janet van Dijk

Op protestantsekerk.nl/verdieping (artikel 22 augustus) vindt u deze tips uitgewerkt.