

**Dominee Barend Weegink (68)**

kwam zaterdagavond over uit Katwijk om in de Waterstaatskerk, waarin zijn ouders trouwden en hij werd gedoopt, zondag voor te gaan in een dienst.

# Voorgaan in dienst is 'hele belevenis'

Gerard Smink

Hengelo

**A**ls kind hielp hij de koster, onder meer met het luiden van de klokken, in de Waterstaatskerk. Na vele omzwervingen, inherent aan het domineesbestaan, woont hij nu in Katwijk. „Maar ik ben een echte Twentenaar, ik kom uit een echte Hengelose familie, hoor”, zegt hij. „Ik ken de sproake nog.”

**Stork**

Hij werd geboren aan de Javastraat en gedoopt in de Waterstaatskerk door de toenmalige dominee Hamer, een paar maanden na zijn geboorte op 2 september 1951. Zijn vader werkte destijds bij Stork. Zijn bijna 96-jarige moeder leeft nog altijd en woont in Nijverdal. Een zus en oom van de dominee wonen nog in Hengelo. „De naam Weegink bestaat nog steeds in Hengelo en die naam is ook verder in Twente uitgezaaid.”

**Studeren**

Na de HBS aan de Bataafse Kamp ging hij in 1969 naar een opleidingscentrum in Doorn om vervolgens van '71 tot '76 theologie te

studeren aan de Universiteit Utrecht. „Het contact met de Protestantse Kerk Nederland in Hengelo is altijd gebleven. Ik ben ook geabonneerd op het kerkblad en ik steun ze ook nog wel eens.”

**Ingezegend**

Na zijn theologiestudie werd hij eind 1976 mede ingezegend door dominee Hamer. Daarna werd hij predikant in Beerzerveld, Heerde, Steenwijk en Katwijk. „U mag wel zeggen dat ik een orthodoxe dominee ben, met een lichte toets eroverheen. Ik ben nooit bevreesd geweest om met andersdenkenden om te gaan. Ik wil onze eigen identiteit bewaren en tegelijk solidariseren met de rest.”

**Passie**

Na veertig jaar nam hij in 2016 afscheid als predikant, maar zoals hij zei in een plaatselijk blad: „Ik ga nog niet met mijn pootjes op tafel liggen.”

De aimabele, vitale Weegink neemt nog altijd met veel passie zijn plek op de kansel in. Momenteel doet hij interimwerk in Scheveningen. Elke keer een nieuwe insteek zoeken voor een preek, daar draait hij zijn handen niet voor om. Zijn motto: „Het geloof is mooier dan wij denken.”



▲ **Dominee Barend Weegink was zondagavond de voorganger in de Waterstaatskerk. Voor het eerst in zijn leven leidde hij een dienst in zijn geboorteplaats, in de kerk waarin zijn ouders trouwden en hijzelf werd gedoopt.** FOTO ERIC BRINKHORST



**Ik kom uit een echte Hengelose familie. Ik ken de Twentse sproake nog**

–Barend Weegink, dominee

**Centrale vierplek**

De afstand tussen Katwijk en Hengelo bleek niet zo groot als gedacht. „In de kerk aan de Drilsholtenstraat had ik voorheen ook menigmaal een ontmoeting met kerkgangers. Nu is de Waterstaatskerk na meer dan vier decennia buiten gebruik te zijn geweest als kerkgebouw de centrale vierplek geworden waar kerkgangers elkaar ontmoeten. Ik was er al eerder geweest, om te kijken hoe ik één en ander zou doen tijdens de dienst die ik voega.”

**Ziek**

Vorig jaar zou hij eigenlijk als gastvoorganger de avonddienst van de hervormd-gereformeerde groepering al een keer leiden, maar toen werd zijn echtgenote Rita ziek. Uiteindelijk is ze overleden. „Dat gebeurde een paar

maanden terug. Ik heb een tijdens haar ziekte en daarna een bijzonder zware periode gehad. Ik krabbel nu weer wat op.”

**Jeugdherinneringen**

In de kerk liggen veel jeugdherinneringen. „Voor mij een hele belevenis hoor, dat ik deze avonddienst mag leiden. Ik heb er een sterk gevoel bij, maar wil geen emoties tonen. Ik ben geen Ilzere Hein, maar als ik zou denken



**Ik wilde voorafgaand aan de dienst zelf de klokken luiden, net als vroeger**

– Barend Weegink, dominee

dat ik het niet goed houd, zou ik er niet eens aan beginnen.”

**Afgeraden**

„Ik ben alleen maar blij dat ik in de gelegenheid wordt gesteld om dit te doen. Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd voor Pasen. Het onderwerp in de dienst ging over de tempel waar Jezus naar toe ging.” Voorafgaand aan de dienst luidde de dominee de klokken, hoewel de koster hem dat afraadde. „Ik zou bezweet kunnen worden en dan moest de dienst nog beginnen. Maar ik wilde dit absoluut doen. Net als vroeger, toen ik de koster hielp. Ik wist dat ik het kon.”



Download de Tubantia-app of kijk op [tubantia.nl/video](https://tubantia.nl/video) Korte beschrijving ???????